

GEDICHTEN VAN RIK ZUTPHEN

Vreemde Vogels - Manon Vonk

In het IJzendoornpark slaat de Manon Vonk over
Fuut foeijh, jongens maken geluiden geïnspireerd door vogels
Terwijl de vreemdevogelwedstrijd wordt gewonnen
Door een (on)gelovige thomas
Terwijl de futen met hun laatste fut
Hun snavel mijn richting op duwen
De raarste eend staat klapwiekend op het podium
En vreemd te bijten

Vreemde Vogels

Een heel leven aan het park - meneer Spruijt

Een mobiele boom ont SPRUIJT op het podium
85 kon hij met de bomen meepraten
Duivenpark dagtoeristen maar ook andere STAMPij
Het aansteken van riet
De voetbaldadigheid die met een markt CEL besloten wordt
De burgerlijke vriendelijke hand boven het hoofd
Een commissaris die de sigaar is
Meneer Spruijt zet een boompje op over het park
En wij schuilen onder zijn schaduw

De heer Spruijt

De wil van Wilma -vrijwilligerspenning

Een lange adem
Onvermoeibaar brede rug
Beide benen op de grond
Buiten kijf onvervangbaar voor
Een vrijwillig verenigen
Een pitbull terriër die het op een lager pitje zet
Met neefjes en nichtjes activiteiten
De WIL in wilma met een boegbeeld geprezen

Rik Zutphen dichtte bovenstaande poëzie op muziek op basis van de woorden bij de opening van het feest