

Je kunt de nieuwe kerk aan de Nieuwe Gouwe oostzijde mooi of lelijk vinden, het is in ieder geval door zijn opvallende architectuur een blikvanger aan de entree van onze wijk. Een eigen naam heeft hij niet, hoewel in de volksmond de naam "mijter" weleens is gevallen. Het is de kerk van de Gereformeerde Gemeente Gouda, gebouwd in 2008. Op zich ook al bijzonder omdat de trend is dat kerken sluiten, of een andere bestemming krijgen vanwege een door vergrijzing sterk afnemend aantal kerkgangers. Dit is zeker niet het geval bij de Gereformeerde Gemeente in Gouda. De gemiddelde leeftijd van de leden is 29 jaar! Het aantal leden bedraagt 1550 en groeit nog jaarlijks met veertig tot vijftig. Daarom werd de oude kerk aan de Ronsseweg te klein en werd een nieuwe kerk gebouwd, uit eigen middelen gefinancierd.

Wat gebeurt er allemaal in de kerk? William Buis en Hans Littel leggen het graag uit in de grote ontvangstruimte van de kerk. Ze zijn allebei koster. Buis woont ook in de kerk, aan de achterzijde. Weinig mensen zijn daarvan op de hoogte, ook de bezorger van de wijkkrant heeft hem nog niet weten te vinden. Snel wordt duidelijk dat het een misverstand is om te denken dat de kerk alleen op zondag wordt gebruikt. Ze runnen eigenlijk een bedrijf; er zijn negen zalen waar de hele week door van alles gebeurt, vandaar dat er meerdere kosters zijn. Ook op deze woensdagochtend zijn er diverse activiteiten in het gebouw.



*De kosters Littel (l) en Buis*

De kosters geven een rondleiding. Eerst de kerk zelf: een indrukwekkende koepelvormige ruimte; mooi licht valt door de gekleurde ramen aan de randen bovenin. Ze zijn gemaakt door de glaskunstenaar Arie van der Spek. De glazen hebben als thema "Vlietende wateren". Teksten uit de Bijbel en de psalmen inspireerden hem bij de uitwerking van dit thema. Dan wordt je blik gevangen door het moderne orgel gemaakt door de orgelbouwers Van Vulpen. Verschillende organisten bespelen het tijdens de kerkdiensten.

Regelmatig worden er ook orgelconcerten gegeven. Op 5 mei aanstaande geeft Gijsbert Kok uit Bodegraven een concert.

Onder het orgel bevindt zich de preekstoel, of eigenlijk een platform van een paar treden hoog. Op de lessenaar ligt een oude statenbijbel opengeslagen. Hier leidt dominee Clemens de kerkdiensten. Hij ziet voor zich op de banken zondags ruim duizend kerkleden zitten. De leden gaan zondag tweemaal naar de kerk, 's ochtends is er "vrije stof", 's middags uitleg van de catechismus.



*Zuidgevel met orgel*

Veel van deze kerkbezoekers zien we in hun zondagse pak door het Van Bergen IJzendoornpark en over de Winterdijk fietsen. Er zijn geen kledingvoorschriften, maar men kleedt zich netjes uit respect voor de Heer. Ook kinderen wonen de dienst bij. Voor de allerkleinsten is er opvang in een van de bijzalen van de kerk.

Een speciale plek in de kerk aan de rechterhand van de voorganger is gereserveerd voor de diakenen en ouderlingen. Simpel gezegd moet je de diakenen zien als de penningmeesters, de ouderlingen geven ondersteuning bij de geloofsverkondiging. Achter hun bankjes bevindt zich de deur naar de consistoriekamer waar een grote ovale tafel staat. Hier vergaderen ze onder het toezicht van illustere kerkvaders. Er hangen portretten van o.a. Luther en Calvijn. Daarnaast bevindt zich een rouwkamer.

Dan toch de belangrijke vraag: wat houdt nu eigenlijk het geloof van deze gemeente in en waarin verschilt het van andere kerkgenootschappen? In de brochure van de kerk staat de historie en de geloofsleer in hoofdlijnen aangegeven. De Gereformeerde Gemeente is in 1907 ontstaan uit een vereniging van twee groepen gemeenten, die zich in de jaren '30 en '40 van de 19-de eeuw hadden afgescheiden van de Nederlandsche Hervormde kerk. Het kerkver-

band hoort bij de reformatorische gezindte. Die gaat uit van drie principes: het gezag van de Bijbel alleen, het persoonlijke geloof en de genade van God.

De gemeente behoort tot de zogenaamde bevindelijk-gereformeerden; dat wil zeggen dat men de nadruk legt op het persoonlijk geloven en belijden van wat de Bijbel ons leert. De gereformeerde gemeente telt landelijk 104.000 leden en is daarmee het derde protestantse kerkgenootschap van Nederland. Ook in Noord Amerika zijn er gemeenten. De Goudse gemeente is ontstaan in 1908. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2008 is een boek uitgegeven getiteld "Het braambos niet verteerd". Hierin staat de geschiedenis van de gemeente in detail beschreven.

Het komt er niet meer van om boven te kijken, waar nog meer zaaltjes zijn. Ze worden gebruikt door onder meer de zangvereniging, de jongerenvereniging, de vrouwenvereniging en voor Bijbelstudie en catechisatie; er is ook nog een bibliotheek. Op de vraag of er alleen leden van het kerkgenootschap binnen mogen, antwoorden de koster ontkennend. Ze benadrukken dat iedereen welkom is om de kerkdiensten bij te wonen. Er zijn nog genoeg plaatsen vrij, want de kerk is op de groei gebouwd. En bovendien: door de week mag iedereen binnenlopen om een kijkje te nemen of informatie te vragen en krijgt dan nog een kopje koffie ook.